

## Månedsbrev juni 2023

Juni måned blev på mange måder anderledes. Vi har flyttet rundt, flyttet rundt igen og snart skal vi flytte på plads. Det bliver spændende, når alle klasser er på plads, og vi er samlet på 1. sal. Det har og er en beskidt omgang, men heldigvis er det for en kort periode. Senere går vi i gang med faglokale og musiklokale – hvornår ved vi endnu ikke, så indtil der fortsætter musikundervisningen i PLC.

Det er sommer og blomsterne skyder op – nogen helt uden vand. Det er et smukt syn og fine læringstavler, hvor eleverne i specialafdelingen skriver med kridt.

Loppemarkedet var helt forrygende, det blev handlet, snakket og pruttet om priser. Det var en sand fornøjelse og hvor er det dejligt, at vi har stærke traditioner som både børn og voksne nyder- her et lille stemningsbillede fra dagen.



Stranddagen startede noget anderledes i år nemlig med et kæmpe regnskyld. Heldigvis stoppede det hen på formiddagen og alle elever var kom afsted. Lærerne havde sørget for de årlige diplomer en til indskolingen og en til mellemtrinnet. Is fik vi også spist.



Hvis I pludselig ser en grafittimaler male på vores mur på playspottet, så er det bestillingsarbejde. Vi synes, at muren er kedelig og grå, så nu kommer der lidt kulør på. Samtidig kommer der også vejvisning til henholdsvis Børnehus, skole og legeunivers. Måske begynder arbejdet første efter ferien, det må vi se, men spændende er det.

Skoleåret har nået sin vejs ende og vi glæder os til at tage i mod ALLE vores elever efter sommerferien.

Rigtig god ferie til alle familier – vi ses den 14. august.

Mvh Vinnie Møller Albrechtsen – Skoleleder Barrit